

Kunst en politiek

Is er nog toekomst voor de muziek in ons land dat geregeerd blijkt te worden door mensen die voor zgn. rechtse hobby's (Joint Strike Fighter 11,3 miljard euro, Kunduzmissie 467,5 miljoen euro, kerncentrale 1 miljard euro, hypotheekrenteaftrek 11 miljard) zo'n slordige 24 miljard euro van de Nederlandse burgers zonder probleem wil uitgeven? En er tegelijkertijd veel te dure zgn. linkse hobby's moeten worden afgeschaft (kunst en cultuur) wat een niet onderbouwde dus onzekere bezuiniging zou moeten gaan opleveren 200 miljoen (0,8% van 24 miljard)? Ik kan hier geen enkele rationaliteit in ontdekken....De vraag of er nog toekomst is voor de muziek in ons land lijkt me dus een gelegitimeerde vraag.

Vanavond en morgen en woensdag en donderdag ook, mag ik leiding geven aan mensen die allang weten dat er wel degelijk een toekomst is voor de muziek in ons land. Zij zijn het levende bewijs daarvan! Iedere dag beoefenen velen in ons land de zangkunst, individueel of in groepsverband. Zo lang deze mensen leven is er toekomst voor de muziek.

En zolang ik leef zal ik musiceren, het diepste van mijn wezen trachten tot expressie te brengen. Bij voorkeur niet alleen, maar samen met al die zingende en spelende mensen die het prachtige, het magische, het wonderbaarlijke en goddelijk schone van het leven ervaren. Met hen die uiting willen geven aan het bewuste beleven van de dagelijkse zintuiglijke ervaringen, van de gedachten en emoties, van mystiek, religie en filosofie, van ademtocht en liefde. Samen met hen die kunst en cultuur en muziek in het bijzonder niet als hobby zien maar als een noodzakelijke voorwaarde voor een menswaardig bestaan.

Vanavond mag ik weer.